



Veertigdagentijd 2020
Sobere maaltijd – 8 april

Thema: 'Zorgen'



Zorgen moet je doen, niet maken

Deze tekst van Loesje gaat al een tijdje mee...

In deze dagen spreekt de tekst misschien wel weer extra tot onze verbeelding. De twee betekenissen van het woord 'zorgen' komen er mooi in samen: een mens kan voor een ander zorgen en een mens zich zorgen maken.

Bij de sobere maaltijd van vandaag willen we bij die beide betekenissen stilstaan.

Bezinnen

Lees (met elkaar) deze Bijbelteksten en laat ze eens een poosje op je inwerken.

Ezechiël 34:11

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.

Mattheus 6: 34

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Om over na te denken of te praten

Wat maakt jou in deze tijd het meest bezorgd?

Op welke manier wordt er voor jou gezorgd?

Hoe kun je zelf zorgen voor een ander?

Danken en bidden

Ruth 4:14

... 'Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan!

Ik ben dankbaar voor

Ik wil bidden voor

Zingen

André F. Troost schreef een lied over de zorg van God, ook in deze tijd nu het coronavirus dreigt.

Het kan gezongen worden op de melodie van 'Wie maar de goede God laat zorgen' (in het nieuwe liedboek is dat lied 905)

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

Je dacht dat God zijn schapen leidde,
het hele leven één groot feest,
tot aan de einder groene weiden –
maar dan: een wond die niet geneest!
Al zal de Herder bij je zijn,
soms ga je door een diep ravijn.

Je meende: Christus is zo machtig,
één woord – het onweer zwijgt al stil.
Je dacht: mijn Vader is almachtig,
de wind gaat liggen als Hij wil.
Maar dan opnieuw: een donderslag,
chaos die niemand eerder zag.

Je fluistert toch dat God zal zorgen
ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen
doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,
dan zal het eeuwig Pasen zijn!

* * *